

VOETBALKAMP 2017



Vakantie voetbalkamp 2017 (JV1703)

Duur: van 8 augustus t/m 14 augustus

Vakantiebestemming: DroomPark de Zanding, Otterlo

Reisbegeleiders: Tjeerd Tolsma, Ron van Battum, Thomas de Vries, George de Jongh en Maxime Kapena



De reisbegeleiders & vakantiegangers



Jos Mannee



Rene Bok



Jonathan Wilken



Johan van Willigenburg



Nick Beusen



Davin Bijster



Willem Rietman



Mark de Vries



Renzo Stokkel



Bas Manen



Paul Timmer



Joël van de Kamp



Hidde Zonneveld



Maxime Kapena



Ron van Battum



Tjeerd Toslma



George de Jongh



Thomas de Vries

Maandag 7 augustus

Officieel begon het voetbalkamp pas op dinsdag 8 augustus, maar wij als reisbegeleiders waren er al iets eerder bij. Op maandagochtend verzamelden Ron, Thomas, Maxime en Tjeerd op kantoor om samen met Joost de tenten in Hoenderloo af te bouwen, en vervolgens mee te nemen naar Otterlo. De 4 begeleiders hoefden geen kennis te maken met elkaar. Het waren namelijk al bekende gezichten voor elkaar. Dit komt door voorgaande vakanties die samen werden begeleid, of de zoveel aantal keren dat we elkaar zagen op kantoor (Tendens) in Arnhem.

Gelukkig hadden we met het opzetten van de tenten wel goed weer mee (misschien zelfs iets té goed weer!) Steeds later in de middag, merkte je wel dat het steeds zwaarder werd om de tenten op te bouwen door de hitte. We moesten de tenten zo indelen dat er in totaal 17 mannen in comfort konden overnachten. Los daarvan bouwden we ook twee grote tenten op die fungeerden als keukenruimte en verzamelpunt voor ons allen met daartussen een eettafel onder een parasol. Naar onze beleving hebben we een mooie plaats toegewezen gekregen op de camping. Thomas, Ron en Tjeerd overnachtten die nacht in de tenten op de camping in Otterlo. Maxime was zo slim om zijn koffer thuis te vergeten. Vandaar dat hij dus nog even een nacht thuis doorbracht in Arnhem, en de volgende ochtend aansloot bij de drie heren om zich voor te bereiden op de voetballers die om 11:00 uur verwacht werden.

Laat het voetbalkamp maar beginnen!



Dinsdag 8 augustus

De dag van het voetbalkamp is dan eindelijk aangebroken! Langzamerhand komen alle vakantiegangers met hun ouders/verzorgers naar de tenten waar we ons zouden verblijven. Voor Ron, Thomas en Tjeerd waren er veel bekende gezichten. Voor Maxime was het allemaal nogal nieuw. Hij had nooit eerder met zo'n doelgroep gewerkt. Maar hij had er zeker zin! Je zag aan sommige wel dat ze nogal verlegen waren. Nogal hangend met hun hoofden, of amper tot niet praten. Gelukkig zaten er ook heren in de groep bij die vanaf minuut 1 al 'aanwezig' waren! Het weer was die ochtend en middag niet echt uitnodigend. Maar dat mocht de pret zeker niet bederven! Deze dag was er vooral voor om de regels te bespreken, kennis met elkaar te maken en de planning van de komende dagen toe te lichten.

De jongemannen keken er niet raar tegen op om in de regen alsnog een balletje te trappen. Maxime is van de 4 heren (unaniem gekozen!) wel degene die het best kan voetballen van de reisbegeleiders. Dus hij was dan ook vaak met de jongens aan het voetballen. Als de andere drie het op hun heupen kregen, deden ze ook zeker goed mee! Rond een uur of 19:00 aten we gezamenlijk bij de grote tenten. Voor die dag stond er heerlijke macaroni op het menu gemaakt door Thomas. Thomas was gedurende deze week voornamelijk verantwoordelijk voor het lekkere eten. De rest van de avond waren de heren vrij om te doen wat ze wilden op de camping. Als afspraak hadden we wel dat ze uiterlijk 23:00 terug moesten zijn, met de telefoons ingeleverd.



Woensdag 9 augustus

De volgende ochtend mocht er lekker uitgeslapen worden. Alhoewel niet iedereen hiervoor koos en er sommigen alsnog vroeg opstonden. In de tijd dat iedereen wakker was en zich had opgefrist door een douche te nemen en de tanden te poetsen, ontbeten we gezellig samen. De planning die voor vandaag was voorbestemd was, 'Pret aan de waterkant'. Zoals de naam het al doet vermoeden zouden ze dus het water/meer opzoeken die zich op de camping bevindt. Gelukkig was er ook een binnenzwembad aanwezig waar de jongens ook lekker een duikje konden nemen. De meeste hadden de voorkeur om in het binnenzwembad te zwemmen.

Aan het eind van de middag werd het al wat beter weer. Maar de groep moest zich weer verzamelen bij het centrale punt waar we altijd afspreken. Rond etenstijd pakten we de 2 busjes waar we ons mee konden vervoeren, om naar het pannenkoekenhuis te rijden in Arnhem. Hier zouden we met z'n allen lekker pannenkoeken eten! De eerste pannenkoek was van de zaak, maar als ze zich geroepen voelden om er nog een te halen, ging dat wel ten koste van hun eigen portemonnee. Maar dit was het zeker waard! En dat blijkt ook wel, omdat vrijwel iedereen een extra pannenkoek nam.

Nadat we uitgegeten waren in het pannenkoekenhuis, keerden we terug naar onze camping in Otterlo. Daar stond ons een aangename verrassing te wachten. Twee jongemannen van het animatieteam van de camping hadden een kampvuur opgezet. Er werd een speaker meegenomen om een leuke sfeer te creëren met wat muziek. Met wat maïs in een zeef met een lange houvast, kon je op de meest natuurlijke wijze popcorn maken! En als toetje kon je ook een spekje aan een stok warm maken onder het vuur. De klassieke marshmallow! Na deze leuke dag, lekker ons bed

in!



Donderdag 10 augustus

De donderdagochtend beten we zoals gewoonlijk de spits af met een gezamenlijk ontbijt. Na het ontbijt gingen we met z'n allen even het voetbalveld op om even te trainen. Verder in de loop van de ochtend en de middag was de groep vrij om hun dag zelf in te vullen. Als ze (nog een keer) met Maxime wilden voetballen was dit zeker mogelijk op het voetbalveldje op de camping. Sommige kozen ervoor om even in de (snack)bar te hangen met wat friet of een drankje. De ander vond het leuk om een skelter te huren en de hele camping door te cruisen. Sommige vonden het ook fijn om nog even een duik te nemen. De afspraak werd wel gemaakt dat ze uiterlijk 14:00 weer fris (of droog) terug waren op het verzamelpunt. Dan konden we namelijk direct vertrekken richting Almelo. Dit is de thuisbasis van de Eredivisieclub, Heracles Almelo. Rond 15:00 uur waren we dan eindelijk aangekomen bij het Polman Stadion, het stadion met een capaciteit van 12.000 waar Heracles Almelo haar thuiswedstrijden speelt. We waren hier om naar een open training van het 1^e elftal te kijken. Het tempo waarin ze trinden was voor de meeste indrukwekkend om te zien. Sommige uit onze groep slaagden er zelfs in om een high-five of een gesprekje te scoren met een van de spelers! Nick vond het zelfs zó leuk, dat hij uit enthousiasme besloot om een Heracles shirt te kopen.



Na ongeveer 2,5 uur naar de open training te hebben gekeken, trokken we langzamerhand naar

Otterlo. Hier bereidden we (met name Thomas!) het avondeten voor. Voor deze avond stond er vlees van de barbecue op het menu, met salades en stokbroden. Dit heeft bij iedereen goed gesmaakt. Na het eten waren de jongens weer vrij om te doen waar ze zin in hadden.



Vrijdag 11 augustus

Vrijdagochtend stonden we al wat eerder op. We moesten jammer genoeg afscheid nemen van een zeer leuk en positief ingesteld persoon onder ons. Tjeerd ging namelijk vroegtijdig naar huis. Hij kon de hele voetbalvakantie helaas niet volmaken wegens privéredenen. We namen gezamenlijk afscheid van hem. Iedereen mocht even zijn laatste zegje doen en eventueel op de foto met Tjeerd. Maar het was al super dat hij er überhaupt bij kon zijn. Hij heeft zonder twijfel veel bijdrage geleverd aan de voetbalvakantie in de dagen dat hij er was. Je merkt dat de jongens wel een beetje van slag waren dat Tjeerd vroegtijdig vertrok. Maar dit merkte je allemaal niet meer op toen ze te horen kregen dat in de avond een 'mystery guest' voor Tjeerd in de plaats zou komen. "Wie is die mystery guest nou?", "Zou het misschien een ex-profvoetballer zijn?" "Zou die beter zijn in voetballen dan onze begeleider Maxime?" "Misschien is het wel een prachtige dame!" Zoals u kunt zien waren ze zeer nieuwsgierig. Ze waren er echt op gebrand om erachter te komen wie die mystery guest nou zou zijn. Hier zouden ze in de avond snel genoeg achter komen.

In de middag rond 13:00 vertrokken we, wederom met de twee bussen, naar Beekbergen/Lieren. Hier is de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij te vinden. We hebben een rit gemaakt van ongeveer 40 minuten. Nadat de rit was afgelopen, kregen we een rondleiding in het spoorwegmuseum. Hier waren allemaal locomotieven te zien die stamden uit de tijd van de wereldoorlogen. Het was fascinerend om de cijfers te horen. Als je dan hoort dat er duizenden liters water in zitten, en die locomotieven letterlijk tonnen wegen, sta je er moeilijk bij stil dat ze dan toch topsnelheden van 80 km/u haalden. Dit was los van het voetbalthema wel even leuk om er ook bij te doen.

Na het bezoek aan de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij, reden we nog niet direct door naar de camping. We stopten ergens onderweg nog langs de weg om samen nog even een drankje te doen. Toen we na onze pitstop dan toch weer in Otterlo aankwamen, wilden er veel mannen voetballen (wat natuurlijk ook niet gek is op een voetbalkamp). Maxime nam een grote groep mee om lekker wat potjes te voetballen. Sommige werden al aardig moe en hingen nog wat rond op de camping. Na het eten, kwam het moment van de waarheid

steeds dichterbij. 'Wie is nou toch die mystery guest?!' Rond 22:00 werd het toch aardig onrustig.

Er kwam een man in een auto aan richting de tenten, en dat gaf voor



sommige al de doorslag. “Daar is de mystery guest!” Het was dan helaas geen mooie dame waar de meeste vreemd genoeg wel op rekenden . Het was de enige echte George de Jongh! Iedereen was superblij met zijn komst. Dit vooral ook omdat hij voor het merendeel van de groep een bekend gezicht was. George had al eerder een voetbalkamp begeleid. Hij zorgde in de late avond ook meteen voor een goede sfeer, door zijn gitaar erbij te pakken en urenlang liedjes te zingen met de groep.

Zaterdag 12 augustus

Zaterdagochtend stonden we rond 8:30 uur op. Deze ochtend gingen de scheenbeschermers, de voetbalkousen en de voetbalschoenen aan. Er stond een serieuze voetbaltraining op de planning. Het grote toernooi stond voor de volgende dag namelijk op het programma. We namen zoveel mogelijk materiaal mee zoals: pionnen, voetballen en hesjes. We begonnen met een uitgebreid rond-oetje. Nog even kort een uitleg voor de gene die niet precies weten wat het is. Dit doe je meestal vooraf aan de training om een beetje warm te worden, en wat balgevoel te krijgen. Je staat als het ware met z'n allen in een cirkel met een of twee mensen in het midden. Zij moeten proberen de anderen onder druk te zetten en de bal te onderscheppen (vanuit een ander perspectief gezien, moeten de anderen de bal zo vaak mogelijk rondspelen). Later volgde er nog wat passioefeningen, met daarna wat afmaakvormen met een keeper en tot slot sloten we af met een partijvorm.

Na ruim 1,5 uur intensief te hebben getraind keerden we weer terug naar de tenten. Iedereen deed weer een beetje zijn eigen ding. Om 18:00 verzamelden we weer bij het centrale punt. Nu kwam voor de meeste wel het hoogtepunt van de vakantie. We gingen wederom naar het Polman Stadion in Almelo. Dit keer niet om naar een open training te kijken, maar om een Eredivisiewedstrijd bij te wonen! En om het nog wat gaver te maken was Heracles' tegenstander Ajax! Om 20:45 was de aftrap. Maar we gingen wat eerder weg vanuit Otterlo. We speelden een beetje in op de tijd. Dit deden we zodat we goed bij McDonalds konden eten. Na een lekker burgertje met wat friet en een drankje, reden we door naar Almelo. Eenmaal daar aangekomen, merkte je dat het vele malen drukker was dan twee dagen terug toen we kwamen om de open training te bekijken. De wedstrijd eindigde in een verrassende 2-1 winst door een laat, winnend doelpunt (van Heracles speler Brandley Kuwas) voor Heracles Almelo. (of een 1-2 verlies voor Ajax, het is maar net hoe je het bekijkt..) Sommige vonden dit heel erg, maar gelukkig waren ze snel al weer vrolijk!



Zondag 13 augustus

Na de hectische avond van de dag ervoor, werd het wel een latertje. Vandaar dat ze deze ochtend nog een paar keer vaker mochten ronddraaien in hun luchtbedden. Nadat ze lekker uitgeslapen hadden, ontbeten we weer gezamenlijk.

Hét voetbaltoernooi stond namelijk klaar om van start te gaan. In de loop van de week kregen de heren gelegenheden om mensen van rondom de camping te vragen om een team te vormen van 3 personen. De ouders en andere vakantiegangers waren ook van harte welkom om dit toernooi bij te wonen. Na het toernooi zou er een afsluitingsbarbecue plaatsvinden bij onze tenten. Iedereen die meedeed was uitgenodigd.

De sfeer was helemaal top, er waren veel mensen aanwezig van buitenaf die wel even een kijkje wilde nemen aan zo'n toernooi. Mensen vanuit Engeland, tot aan de eigenaar van de camping die aanwezig waren.

Het toernooi werd in verschillende poules ingedeeld. En de winnaar van iedere poule ging dan door naar de volgende ronde. Ieder potje bestond uit twee helften van 5 minuten. Ron hield de standen bij, George hield de tijd bij en zorgde er voor dat alles binnen de lijnen bleef. Willem had helaas een gebroken been die ook nog is onder het gips zat. Als alternatief lieten we hem om en om met Maxime per wedstrijd fungeren als scheidsrechter. Hier had hij gelukkig ook veel plezier in, en hij deed het goed ook!

Er kan er maar (helaas) één de beste zijn. Dus de winnende ploeg kreeg nog een eindwedstrijd die ze mochten spelen. Ze mochten het met z'n drieën opnemen tegen Maxime in zijn eentje! George nam de rol als scheidsrecht (en tegelijkertijd ook als commentator) van Willem en Maxime over. Maxime mocht zijn borst wel natmaken want hij kwam al vrij snel op een 2-0 achterstand. Maxime herstelde zich echter wel snel na zijn achterstand! Hij kwam op gelijker hoogte door de 2-2 te maken. Johan, met zijn goede hart, was helemaal van slag en de tranen begonnen te rollen over zijn wangen. Hij vond het namelijk zielig voor Maxime dat hij in zijn eentje speelde! 2 jonge kerels uit het publiek konden het niet laten om Maxime te helpen, en maakten samen met mij de wedstrijd af, en leidde tot een overwinning! Het leuke toernooi kwam bij deze ten einde. De passanten en toeschouwers die deelnamen aan het toernooi, waren er heel positief over. Ze bedankten de reisbegeleiders voor het initiatief dat we namen, en dit konden wij zeer waarderen.

Na het toernooi, bleven we nog uren door voetballen met de mensen die ook toekeken. Zoals al eerder genoemd werd, zou deze dag met een barbecue (bonte avond) afgesloten worden. Er kwamen nog 3 liefvallige dames van kantoor Tendens langs om gezellig deel te nemen aan de bonte avond. De 3 dames die achter de schermen heel veel vakanties mogelijk maken waren, Denise Willems, Miranda de Krosse en Anne Somhorst. Zij deden leuk mee aan de bonte avond, door onder andere met onze muzikant George liedjes mee te zingen op zijn gitaar, en onze chef-kok Thomas samen met Ron te ondersteunen met de barbecue en het opscheppen van het eten. Helaas was dit al weer de laatste avond die we samen doorbrachten.

Maandag 14 augustus

Sneller dan verwacht brak de laatste dag helaas alweer aan. De avond ervoor maakten de heren de tenten al een beetje in orde. De spullen die ze dachten niet meer nodig te hebben borgen ze al op in hun koffers of tassen. Vandaag stonden we weer vroeg op. De ouders/verzorgers werden rond 11:00 uur verwacht. We hadden wat koffie en dergelijken klaargezet voor hen. We sloten nadat alles was opgeborgen en ingepakt gezamenlijk af met de ouders/begeleiders erbij. Iedereen kreeg individueel een diploma mee met een leuke speech van George!

Nadat iedereen weer teruggekeerd was naar zijn huis of stichting, hadden de reisbegeleiders nog wel een klus te doen. De tenten gingen zichzelf helaas niet vanzelf afbouwen..

Kort samengevat, was het een hartstikke leuke week met wat kleine dipjes, maar vooral veel goede momenten. De begeleiders willen de heren hartelijk bedanken voor hun inzet en enthousiasme. Hopelijk kunnen we het volgend jaar nog beter maken! (Alhoewel dat wel lastig gaat worden ☺)



En helaas doet afscheid nemen soms pijn.. ☹

Alhoewel we elkaar dit jaar nog wel kunnen zien! Zien we jou zaterdag 4 november terug op ons jaarfeest? Dat zou hartstikke leuk zijn!

Het Fotoalbum

